

Hallo iedereen,

In bijlage een video van Norbert om ons nogmaals te wijzen op wat we te doen hebben in deze tijden. Gemakkelijk regels! En wie ze volgt beschermt niet alleen zichzelf, maar ook anderen. Dat is goedgevoelen in kleine dingen die een groot verschil zullen maken!

Het wordt drukker buiten ... het wonder 'auto' komt meer en meer in het straatbeeld. De stilte wordt gebroken door tal van 'terug opgenomen activiteiten' om de economie op gang te krijgen ...

Ja, velen willen niet meer langer in hun kot verblijven. Soms vraag ik me af of het niet allemaal te vlug gaat. We zijn nog niet eens van het virus verlost.

Maar ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Gelukkig mag iedereen 'zijn gezond verstand gebruiken' ... laat de wijsheid van onze senioren generatie ook maar aan het woord!

Goed dat de natuur zowat zijn eigen gangetje gaat: het is leuk om aan het vensterraam de schitterende wolkenvormen te zien, ja zelfs 's avonds als het donker is kun je de zware regenwolken voorbij zien glijden ... de sterren die hun mooiste lichtschijnsel bovenhalen. De vele vogels die passeren en dichterbij de grond de mieren die stilaan buitenkomen en de pieren die de eetlust van de vogels komen opwekken. Prachtig schouwspel!

En dan de bloemen en planten die reeds het beste van zichzelf geven in alle kleuren. De bomen die steeds groener en groener worden en sommige ook al getooid zijn met bloemetjes en dies meer.

Het wandelen is nog steeds een plezier: opmerken hoe mensen afstand houden of even knikken, hoe er gezwaaid wordt vanachter het raam.

Zou het zo voor altijd mogen blijven?! Waarschijnlijk niet ... en nochtans kunnen we veel leren in deze tijden van corona:

We hebben niet zoveel nodig (is er hier een overaanbod?).

We missen contact (heel menselijk en broodnodig). Hopelijk blijven we contact houden en gaat het niet over 'ik heb geen tijd nu'.

We vergeten al welke dag het is (ik toch, jij ook?): wat een zaligheid om niet meer op tijd te moeten kijken wat nog moet gebeuren ...

We mogen een eigen ritme volgen ...

We kunnen genieten van kleine, eenvoudige dingen ...

Wat ik erg mis is de eucharistieviering: samenkomen om ons geloof uit te drukken, om samen in Jezus te bidden, om het Brood tot ons te nemen dat ons sterkt. Het is allemaal weg. Maar gelukkig kunnen we ons geloof beleven door elke dag te bidden, wetende dat we verbonden zijn met elkaar. Door wekelijks een gebedsdienst ter

hand te nemen (van Jan Denil) en na te denken over de lezingen. Zo worden we ook meer één met Jezus.

Het doet ons ook wel even stilstaan wat het geloof voor ons persoonlijk nog betekent. Of we kerkelijk zijn of niet, het geloof is de barometer van ons leven. Ook in OKRA.

Laten we daarom blijven bidden. Vandaag is het de dag waar onze paus Franciscus ons oproept om te bidden met een gebed tegen corona.

Goede God, zovele mensen lijden
onder de gevolgen van het coronavirus
Help hen die dreigen te bezwijken.

Goede God, ontelbare zorgverleners
zetten zich in om zieken te verzorgen
Schenk hen kracht en bemoediging.

Goede God, talloze wetenschappers
zoeken oplossingen voor deze gezondheids crisis.
Zegen hen met wijsheid en inzicht.

Goede God, verantwoordelijken en beleidsmakers
moeten moeilijke keuzes maken voor het welzijn van ons land.
Wees voor hen een herder en gids.

Goede God, vele gezinnen hebben het financieel moeilijk,
soms komen relaties onder druk te staan.
Blijf bij hen met uw hoop en troost.

Goede God, zovele mensen voelen zich eenzaam of bang in deze dagen.

God van leven en liefde, laat ons nooit alleen.

(van Kerknet.be)

En bidt samen met Maria een Weesgegroet.

Samen komen we erdoorheen!!!

Hoe de moed erin!!!

Vic